



## Gods feesten

### Wanneer gaf God Zijn feesten?

Vaak wordt aangegeven dat Gods feesten zijn ingesteld toen God Zijn verbond sloot met het volk Israël, bij de berg Sinai. Daar kreeg het volk Israël inderdaad Gods instructies voor het leven, waaronder een specifieke instructie voor het vieren van Gods feesten (hoogtijden).

*Leviticus 23:1-2: Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden".*

Maar eigenlijk stelt God bij de schepping al vast dat de zon, de maan en de sterren een aanduiding zouden zijn van de dagen en nachten, maar ook Zijn vaste tijden, Zijn feesten.

*Genesis 1:14: En God zei: 'Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!'*

Hij zegende de zevende dag en stelde die dag vast als rustdag, de sabbat:

*Genesis 2:2,3: Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.*

Het woord 'vaste tijden' en het woord 'hoogtijden' zijn in het Hebreeuws het woord 'mo-ed'. Dit betekent 'vastgestelde tijd of afspraak'. **God zette dus, al helemaal vanaf het begin, tijd apart voor de ontmoeting met Hem.**

### Voor wie zijn Gods feesten?

We gaan weer even terug naar het moment waarop Israël specifieke instructies kreeg over Gods feesten, in Leviticus 23:

*Leviticus 23:1-2: Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De gezette hoogtijden des HEEREN, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn; deze zijn Mijn gezette hoogtijden".*

God zegt hier: het zijn Mijn hoogtijden, Mijn feesten, die precies op daarvoor gestelde tijden gevierd moeten worden als heilige samenkomsten. Het woord 'heilige samenkomsten', in het Hebreeuws 'Mikra Kodesj', betekent '**heilige repetitie**'. **Het is een eeuwige verordening, iets wat voor altijd zal duren en steeds herhaald zal worden, alle generaties door.**

Nergens in de Bijbel heeft God andere feesten ingesteld voor christenen 'uit de heidenen'. God heeft de feesten gegeven aan Israël om door te geven aan de volken. Hij vormt zich één volk van mensen die bij Hem horen, Jood en niet-Jood. Niet-Joden worden geënt op de edele olijfbom (Rom. 11). De feesten werden gevierd door het volk Israël én de vreemdelingen die bij hen woonden. **En, het meest belangrijke: Gods feesten wezen altijd al vooruit naar de komst van Jezus de Messias en krijgen hun volle betekenis door Hem.** Deze feesten gaan over Koning Jezus! De feesten zijn dus niet alleen voor oudtestamentisch Israël/ de Joden bedoeld, maar ook voor christenen die bij Zijn volk mogen gaan horen.

## Waarom gaf God deze feesten?

God laat met deze feesten het patroon zien van **Zijn reddingsplan voor de wereld**. Elk feest van God is een **herdenking of herinnering van activiteiten en gebeurtenissen** (iets wat God al heeft gedaan) en een **profetie van toekomstige gebeurtenissen**, die nog vervuld moet worden. God laat door de feesten zien wie Hij is en wat Zijn bedoeling is met Israël en de volken. Gods feesten weerspiegelen Gods patroon, de volgorde en de tijden van Zijn Reddingsplan.

Zo laten de feesten zien dat Jezus daadwerkelijk de beloofde Joodse Messias was waarop iedereen hoopte: **Hij vervulde de voorjaarsfeesten precies op de daarvoor vastgestelde Bijbelse kalenderdagen en volgens het patroon dat in de feesten was neergelegd!** Zo werd Hij vier dagen lang ondervraagd, zoals het lam voor de instructies van het Pesach feest ook vier dagen in bewaring werd gehouden (Ex. 12:1-14). Hij stierf aan het kruis, precies op het moment dat in de tempel het Pesach lam werd geofferd. Zijn botten werden niet gebroken, zoals ook de botten van het lam niet werden gebroken (de botten van de andere gekruisigden werden wel gebroken). En zo zijn er nog veel meer elementen uit de feesten, die door Jezus werkelijkheid werden. De gebeurtenissen uit het Oude Testament wijzen allemaal vooruit naar wat in het Nieuwe Testament (en daarna) zou gaan gebeuren. Het zijn **schaduwbeelden**. Zoals een schaduw van een boom ons al een beeld geeft van de grootte van de boom, hoe de kruin eruit ziet en hoe dik de stam is, zo laat de werkelijke boom het complete plaatje zien. **De gebeurtenissen uit het Oude Testament laten ons al zien wie Jezus is. De schaduwen/typen en beelden in het Oude Testament helpen ons de werkelijkheid in en van Jezus veel beter te begrijpen.** Schaduw en werkelijkheid zijn met elkaar verbonden, ze vormen een eenheid. Het Nieuwe Testament wijkt nergens af van wat al in het Oude Testament is voorzgd. Het Nieuwe Testament is als een bloem die uit de bol (het Oude Testament) komt.

Jezus maakt dus de werkelijkheid zichtbaar. Dat heeft Hij gedaan, en dat zal ook in de toekomst weer gebeuren. Het vieren van de feesten schept daarmee een concrete **verwachting**. **Jezus' toekomstige daden zullen ook een precieze vervulling krijgen.**

De feesten geven ons ook een diepgaand inzicht in het leven dat God voor ons als gelovigen verlangt en in het begrijpen van onze persoonlijke relatie met God. Door de betekenis van Gods feesten steeds beter te begrijpen kun je als christen groeien naar een volwassen discipel van Jezus en krijg je meer inzicht in de komst van Gods Koninkrijk.

## Wat is het verschil tussen Gods kalender en onze kalender?

De feesten worden gevierd op vastgestelde tijden, op Gods kalender. Zijn kalender is gebaseerd op de maan- en de zonnecycli (Gen. 1:14). Bij de uittocht uit Egypte werd de maand Nisan de eerste maand van het Israëlitische jaar, zodat het volk de voorjaars- en najaarsfeesten in de juiste volgorde zou vieren. God geeft dagelijkse, wekelijkse, maandelijks en jaarlijkse momenten om Hem te dienen (Numeri 28-29). Wij volgen nu de Gregoriaanse kalender, maar deze maakt de Bijbelse patronen onzichtbaar. Gods feesten ontsluiten precies de volgorde in Gods reddingsplan: deze kunnen we dus alleen maar ontdekken als we Gods kalender willen volgen.

De processen in Gods reddingsplan zijn een voortdurende cyclus. Wij zien tijd in ons samenleving vaak als lineair: tijd heeft een begin en een einde. Dagen, seizoenen en jaren zijn steeds 'een rechte lijn'. Als we op een Hebreeuwse, oorspronkelijke manier naar tijd kijken is tijd niet alleen lineair, maar ook cyclisch: de cyclus van tijd wordt steeds herhaald en eerdere zaken komen terug. Je ziet cirkels ontstaan, zoals een klok waarop de wijzers steeds in cirkels rond gaan. Je ziet dit cyclische element ook terug in Gods feesten. Zo is Pesach een feest van bevrijding. Het volk Israël werd bevrijd uit Egypte, mensen die in Jezus gaan geloven worden bevrijd van zonde en dood, en in de toekomst zal er een nog een laatste Exodus zijn.

## Is er iets veranderd na Jezus' komst?

Ja en nee. Ja, want Jezus vervulde de voorjaarsfeesten al exact op de daarvoor vastgestelde Bijbelse kalenderdagen. Vervullen betekent 'vol maken': deze feesten kregen door Jezus hun volle betekenis. Nee, want Jezus heeft Gods feesten niet afgeschaft. Jezus zelf vierde de feesten nauwgezet. Hij ging naar Jeruzalem voor het Pascha, Hij reinigde de tempel voor Ongezuurde Broden, Hij was verborgen aanwezig tijdens het Loofhuttenfeest, Hij at samen met zijn discipelen de Paas- of Cedermaaltijd en Hij is gekruisigd tijdens het Pascha. Jezus legt uit dat de feesten pas vervuld zullen zijn in het Koninkrijk van God (Lukas 22:15-16). Paulus vierde ook de feesten en legde de gelovigen in Korinthe uit de feesten voortdurend te gedenken vanuit hun nieuwtestamentische betekenis (1 Korintiërs 5:8). Hij was tijdens de Sabbat in de synagoge om met de Joden in gesprek te gaan over het evangelie en hij haastte zich om voor het Wekenfeest in Jeruzalem te zijn.

## Zijn Kerst, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren dan geen Bijbelse feesten?

Het zijn geen feesten die door God zijn ingesteld. Nooit heeft Jezus, Petrus, Paulus of iemand anders in de Bijbel opgeroepen tot het gedenken van de geboortedag of de hemelvaart van Jezus als een speciale feestdag. Jezus is niet op 25 december geboren. Kerst is een feest dat zijn oorsprong vindt in het Germaanse feest van de zonnewende. Keizer Constantijn (280 – 337) heeft heidense feesten vermengd met Gods feesten. Ook de zondag is toen ingesteld als rustdag in plaats van de sabbat, het wekelijkse feest van God.

## Waarom vieren veel christenen de feesten niet meer?

De niet-Joodse gelovigen vierden Gods feesten in de eerste eeuwen na Christus. Paulus schrijft over deze feesten naar de gemeenten buiten Israël en Lucas verwijst ernaar in het boek Handelingen. De vroege kerkgeschiedenis laat zien dat er geen breuk is met de feestkalender zoals deze voor Christus werd gevierd. Algemeen wordt aangenomen dat zowel Joden en gelovigen uit de heidenen tot het eind van de eerste eeuw en mogelijk langer, Gods feesten vierden. Vanaf het begin van de tweede eeuw werden de feesten steeds meer als 'Joods' gezien en na verloop van tijd werden de feesten beschouwd als onchristelijk, dit onder invloed van anti-Judaïsme wat de Kerk in was geslopen. Op den duur werden de feesten verboden. Uiteindelijk bleef er niet veel meer over van Gods feesten. De najaarsfeesten (het Bazuinenfeest, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest) zijn zelfs helemaal verdwenen, waardoor het zicht op de toekomst verdwijnt.

Toch zullen alle volken (Jood en niet-Jood) in de toekomst Gods feesten weer vieren, profeteert Zacharia:

*"Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren" (Zacharia 14:16).*

## Welke jaarlijkse feesten zijn er en wat betekenen ze?

De sabbat is een wekelijks feest van God. Daarnaast zijn er zeven jaarlijkse feesten, verdeeld in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten.

Tijdens **de voorjaarsfeesten (Pesach, Feest van Ongezuurde Broden en het Feest van de Eerstelingen)** staat **bevrijding** centraal: de bevrijding van het volk Israël uit de slavernij in Egypte symboliseert onze bevrijding van zonde. Er is een nieuw begin, je start een leven mét God en besluit om zonde weg te doen. Je wil graag Zijn wil gaan doen en naar Zijn Woord luisteren. Je bent 'tussen Egypte en de berg Sinaï, voor de lange tocht door de woestijn'.

Het vierde feest, het **Wekenfeest, laat zien dat God Zijn Instructie heeft gegeven, en Zijn Geest om ons te helpen wandelen met Hem**. Nadat je bent gered, een nieuwe schepping bent geworden, wordt je burger van Gods Koninkrijk en ga je meewerken in Zijn plan. Je krijgt Gods kracht, geestelijke gaven en Gods wapenrusting om dagelijks te leven met Hem. Hij schrijft Zijn Woorden in je hart. Je mag Zijn roeping in je leven uit te werken, om te overwinnen, stand te blijven bieden en geen angst te hebben voor de vijand. God gaat mee in de woestijnperiode. We leren God te volgen door altijd op Hem te vertrouwen en Zijn instructies als dagelijks manna te gebruiken tijdens onze reis.

De **najaarsfeesten (Bazuinfeest, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest)** gaan over de komst van Gods Koninkrijk. Het Bazuinfeest en de Grote Verzoendag laten zien dat het belangrijk is waakzaam te zijn en tot inkeer en bezinning te komen. Ook na je bevrijding is het belijden van zonden en een hart gericht op God belangrijk. De bazuin is een geestelijke alarmklok, zodat we niet gemakzuchtig worden. Welke dingen in je leven houden je bij God vandaag? Waaraan geef je je tijd? Hoe kun je meer op Jezus lijken en Hem gehoorzamen? Als we struikelen, heeft God een weg tot verzoening bepaald: Jezus is onze Middelaar en Hogepriester die in de hemelse tempel voor ons pleit. Verzoening herstelt steeds weer de relatie tussen God en de gelovige. We verwachten actief dat Jezus terugkomt: de Koning komt eraan! Hij zal het rechtvaardig oordelen en het recht op aarde herstellen. Dan komt het 1000 jarig vrederijk waarin Jezus als Koning der koningen op aarde zal regeren. Hij woont bij Zijn volk.

De feesten zijn gegroepeerd rondom de oogstcyclus in Israël. De 4 voorjaarsfeesten vallen in de tijd van de late regen, de 3 najaarsfeesten in de periode van de vroege regen en de periode daartussen kenmerkt zich door een lange hete zomer, zonder regen. Dit alles heeft een profetische betekenis. We leven nu aan het einde van de droge periode. De najaarsfeesten zullen hun vervulling grotendeels nog krijgen. Onderstaand een overzicht van Gods feesten en hun betekenis.

Feest	Joodse maand	Onze maand	Bijbel-teksten	Waar gaat het feest over?	Betekenis van het feest in verleden, heden en toekomst
<b>1.Pascha (Pesach)</b>	14 Nisan (1 <sup>e</sup> maand)	maart/april	Ex 12:1-14; Lv 23:5; Nm 28:16; Dt 16:1-8; Mt 26:17-20	Vrij! Verlost!	Het volk Israël bevrijd uit Egypte. Herinnering dat God hun huizen “voorbijging” door het bloed van het Lam op de deurposten (Eng. Passover) en hun eerstgeborenen spaarde tijdens de Exodus. Bevrijding en verlossing van de slavernij van de zonde door Christus’ offer aan het kruis. Hij is het perfecte Lam. In de toekomst een laatste Exodus
<b>2.Feest van de ongezuurde broden</b>	15-21 Nisan (1 <sup>e</sup> maand)	maart/april	Ex 12:15-20; 13:3-10; Lv 23:15; Lv 23:68; Nm 28:17-25; Dt 16:3-8	Heiliging – het oude achter je laten	Herinnert aan de haastige vlucht van de Israëlieten uit Egypte tijdens de Exodus (geen tijd om brood te laten rijzen). Opdracht al het gegiste uit huizen weg te doen. Heiliging die God in het leven van gelovige volbrengt (wegdoen van het verkeerde). Gelovige wil steeds meer op Jezus gaan lijken (wees heilig want Ik ben heilig). Het ongezuurde brood is een type van Christus en zuurdesem/gist beeld van de zonde (Joh 6:30-59; 1 Kor 5:7-8; 11:24).
<b>3.Feest van de Eerstelingen</b>	16 Nisan (1 <sup>e</sup> maand)	maart/april	Lv 23:9-14	Een nieuw begin	Opdracht om de eerste vruchten van de gerstoogst op te dragen Christus’ opstanding, als eerste van velen die gestorven zijn (1 Kor 15:20-23).
<b>4. Wekenfeest (Sjavoet)</b>	6 Siewan (3 <sup>e</sup> maand)	mei/juni	Ex 23:16; Lv 23:15-22; Nm 28:26-31; Dt 16:9-12	Wandelen met Hem in Geest en waarheid	Opdracht om de eerste vruchten van de tarweoogst op te dragen. Israël krijgt de Torah op de berg Sinai Beeld van de uitstorting van de Heilige Geest (Hand 2:1-4).
<b>5. Bazuinfeest (Yom Teruah)</b>	1 Tisjrie (7 <sup>e</sup> maand)	sept/oktober	Lv 23:23-25; Nm 10:10; 29:1-6	Opletten, wakker blijven!	Heilige samenkomst ter verootmoediging. Het blazen van de bazuin vertegenwoordigt de tweede komst van Christus (in 2 fases) (1 Kor 15:52; 1 Thess 4:16-18).
<b>6. Grote Verzoendag (Yom Kippur)</b>	10 Tisjrie (7 <sup>e</sup> maand)	sept/oktober	Lv 16:1-34; 23:26-32; Nm 29:7-11	Verootmoedigen	Jaarlijkse verzoening voor de zonden van de Israëlieten. Jezus is onze hemelse Hogepriester en verzoent onze zonden. De verzoening voor heel Israël (alle gelovigen in Christus) als de Messias Zijn voeten op de Olijfberg zet na de Grote Verdrukking. Satan (zondebok) gebonden voor 1000 jaar.
<b>7. Loofhuttenfeest (Sukkot)</b>	15-21 Tisjrie (7 <sup>e</sup> maand)	sept/oktober	Ex 23:16; Lv 23:33-43; Nm 29:12-38; Dt 16:13-17; Nh 8:14-19; Jh 7:1-37	God woont bij Zijn volk	Herdenkt Gods grote verlossing en bescherming tijdens de wildernisomwandelingen van de Israëlieten. Oogstfeest. Voorafschaduwde de vrede en gerechtigheid als Jezus Koning over de hele aarde zal zijn tijdens 1000 jarig Vrederijk (Am 9:13-15; Zach 14:16).

## Hoe kun je Gods feesten vieren als je geen offers meer kunt brengen?

Het doel van deze feesten is Hem te eren, tijd apart te zetten om Hem te ontmoeten en Hem beter te leren kennen. Er zijn in de loop van de tijd veel tradities en rituelen ontstaan rondom Gods feesten. Sommige daarvan hebben een mooie betekenis. Andere leiden af van waar het werkelijk om gaat. Waar het vooral om gaat, **is het vieren van de feesten volgens Gods instructies in Zijn Woord**. In de Bijbel staan bij de feesten ook veel instructies voor het brengen van offers. Hoe moeten we daar dan mee omgaan? Het antwoord is: in de Bijbel staat dat offers alleen gebracht mogen worden op de plaats die God heeft gekozen om Zijn naam te laten wonen: Jeruzalem (Deut. 16:5-6). We zijn geen Levieten en er is nu geen tempel om de offers te brengen. Dit betekent niet dat je de feesten niet kunt vieren, want naast de instructies voor offers zijn er nog veel meer instructies in Gods Woord over het vieren van de feesten en de betekenis daarvan. **We kunnen herinneren, we kunnen de betekenis toepassen in onze wandel als discipel van Jezus, we kunnen verwachten en vooruit kijken naar wat nog komen gaat.** Door het vieren van de feesten leren we God en Zijn plan steeds beter kennen, begrijpen en uitleven.

Jolanda Peyron

*Persoonlijke noot: ik heb dit document met veel zorg samengesteld. Daarbij heb ik de kennis gebruikt die ik tot nu toe heb mogen krijgen over Gods feesten. Ik besef me daarbij dat de kennis die wij als mensen op deze aarde hebben op dit moment nooit compleet is. Het is daarom steeds belangrijk om ook zelf op zoek te gaan naar Gods waarheid in de Bijbel, Zijn Woord, en je daarbij te laten leiden door Zijn Geest.*

